



J.G.M. van Burgsteden s.s.s.
Hulpbisschop van Haarlem

Betreft: Het centrum 'Mutanyana Weru' in Maputo, Mozambique.

Geachte vrienden en weldoeners,
Graag wil ik de hulpvraag voor de bewoners van het sociale centrum 'Mutanyana Weru' aanbevelen in uw hart laten doordringen.

In de naoorlogse jaren van 1980 –1990 heeft dit centrum vanaf het ontstaan mijn belangstelling getrokken. Bij mijn bezoeken aan het centrum heb ik zelf kunnen ervaren hoe waardevol en noodzakelijk het is om alleenstaande gehandicapte moeders met soms ernstig zieke kinderen, soms gehandicapt voor het leven, een menswaardige opvang te verschaffen.

Hoewel het centrum de instemming en steun heeft van de lokale overheid en diocees is er naast professionele hulp ook ondersteuning noodzakelijk uit het buitenland. Gezien de aard en omstandigheden van de bewoners en de situatie van een land in opbouw, na een jarenlange crisis van oorlog en instabiliteit, zal financiële ondersteuning gedurende langere tijd, van buitenaf onontbeerlijk zijn.

Vanuit onze christelijke beleving kunnen wij de minderbedeelde mens niet aan zijn lot overlaten.

De organisatie en doelstelling van stichting 'Mutanyana Weru' kan ik van harte ondersteunen. Ik wil u als weldoener de stichting gaarne aanbevelen. Uw giften zijn in goede handen.

Mag ik u bij voorbaat hartelijk danken voor uw interesse voor en steun aan het project.

De bewoners van 'Mutanyana Weru' zullen u dankbaar zijn.

De beste wensen en het ga u goed,

Haarlem, 15 februari 2006


Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s.
Hulpbisschop van Haarlem